

Plackse wandeling Reichswald

Route 1 klimmen en dalen langs de heidevlakte

Lengte: 3,1 km
Duur 45-55 min

Vanaf het erf bij de Fam. Grutters gaat u rechtsaf en daarna meteen weer rechts de ketelstraat op.

Aan de rechterkant lopen twee lakenvelderkoeien, dit is een heel oud ras. Tevens lopen hier parelhoenders los.

Fietspad aflopen. Aan het einde staat de grenspaal en zijn we in Duitsland. Deze overgang werd vroeger veel gebruikt als smokkelroute.

Na het oversteken van de verharde weg wordt door een oranje klaphek de wouden van het Reichswald betreden.

Er is hier veel gevochten in beide wereldoorlogen. Links ziet u nog de loopgraven van 1^{ste} wereldoorlog en na de 2^{de} wereldoorlog was alles platgebrand en is dit bos weer opnieuw aangeplant. Het fungeert nu ook als productiebos.

U loopt rechtdoor het semi-verharde pad op.

Het eerste pad aan de linkerhand inslaan.

U blijft dit pad omhoog volgen.

Ik spreek hier bewust over wouden, in de plaats van bossen, want deze indruk maken de onafzienbare dichte naald- en loofbomen iedere keer weer op mij. Delen van dit woud hebben nog de oerstructuur van het eeuwen oude Ketelwoud wat hier vroeger heeft gelegen en, waar het hedendaagse Reichswald een restant van is.

U overbrugt nu een hoogte verschil van 70 meter en u waant zich in Oostenrijk.

U komt nu op de heidevlakte en u ziet het gewroet van de wilde zwijnen. Let goed op er zitten ook eidechsen. (hazelwormen)

U volgt het pad langs de heide omhoog.

Voorheen werd hier gegraasd door schapen om het gras weg te houden.

De juniperus (jeneverbes) ziet u in het heidelandschap staan.

Als u bijna boven bent en het is helder weer kunt u over heel Groesbeek kijken en genieten van dit fenomenale uitzicht.

U verlaat nu de heidevlakte en gaat bovenaan bij de 4-sprong steil naar beneden.

Vroeger heette dit bos het ketelwoud.

Die naam kan te maken hebben met de betekenis van 'ketel' als vruchtbare laagte, maar ook met de Keltische term ketila (wat 'vee' of 'runderen' betekent, vergelijk het Engelse cattle). Deze laatste betekenis zou niet onlogisch zijn omdat de meeste bossen in de Middeleeuwen (maar ook in de tijd daarna) als weidebossen dienden.

In de Romeinse tijd was dit ook al een belangrijk bos. Het bos bestond toen al uit eiken en beuken. Het hout werd gebruikt voor bouwmaterialen en brandstofvoorzieningen. Het bos was voor de Romeinen een heilige plek. Er mocht hier toen niet gevochten worden..

Rechtdoor tot aan semi-verharde weg dan rechtsaf slaan. U ziet de oranje poort alweer.

Door de poort weg oversteken. Fietspad aflopen.

U gaat links de hogewaldseweg in en dan links het erf op bij de Fam Grutters.

Plackse wandeling Reichswald

Route 2

Lengte: 4,7 km

Duur: 1 uur en 20 min

Vanaf het erf bij de Fam. Grutters gaat u rechtsaf en daarna meteen weer rechts de ketelstraat op.

Aan de rechterkant lopen twee lakenvelderkoeien, dit is een heel oud ras. Tevens lopen hier parelhoenders los.

Fietspad aflopen. Aan het einde staat de grenspaal en zijn we in Duitsland. Deze overgang werd vroeger veel gebruikt als smokkelroute.

Na het oversteken van de verharde weg wordt door een oranje klaphek de wouden van het Reichswald betreden.

Daarna gaat u meteen rechts het pad in. Pad langs het hek blijven volgen.

U ziet hier veel gewroet van wilde zwijnen en modderbaden.

Ik spreek hier bewust over wouden, in de plaats van bossen, want deze indruk maken de onafzienbare dichte naald- en loofbomen iedere keer weer op mij. Delen van dit woud hebben nog de oerstructuur van het eeuwen oude Ketelwald wat hier vroeger heeft gelegen en, waar het hedendaagse Reichswald een restant van is.

Op de kruising gaat u linksaf een wat smaller pad in tussen de varens door.

Vroeger heette dit bos het ketelwald

Die naam kan te maken hebben met de betekenis van 'ketel' als vruchtbare laagte, maar ook met de Keltische term ketila (wat 'vee' of 'runderen' betekent, vergelijk het Engelse cattle). Deze laatste betekenis zou niet onlogisch zijn omdat de meeste bossen in de Middeleeuwen (maar ook in de tijd daarna) als weidebossen dienden.

U blijft het Pad volgen tot aan T-splitsing en dan rechtsaf het brede pad op.

Wanneer U naar links kijkt kunt u zien dat momenteel het bos tevens fungeert als productiebos.

Aan het eind op T-splitsing linksaf.

In de Romeinse tijd was dit ook al een belangrijk bos. Het bos bestond toen al uit eiken en beuken. Het hout werd gebruikt voor bouw materiaal en brandstofvoorzieningen. Het bos was voor de Romeinen een heilige plek.. Er mocht hier toen niet gevochten worden..

Op kruising linksaf slaan.

Na 300 meter links ziet u een poel waar wild kan drinken.

Na het witte boswachtershuisje bij het houten bordje Groesbeek linksaf slaan en rechtdoor tot oranje poort

Wel is hier veel gevochten in beide wereldoorlogen. Rechts voor de oranje poort ziet u nog de loopgraven van 1^{ste} wereldoorlog en na de 2^{de} wereldoorlog was alles platgebrand en is dit bos weer opnieuw aangeplant.

Door de poort weg oversteken. Fietspad aflopen.

U gaat links de hogewaldseweg in en dan links het erf op bij de Fam Grutters.

Plackse wandeling Reichswald

Route 3

Lengte: 2,8 km

Duur: 35 min

Vanaf het erf bij de Fam. Grutters gaat u rechtsaf en daarna meteen weer rechts de ketelstraat op.

Aan de rechterkant lopen twee lakenvelderkoeien, dit is een heel oud ras. Tevens lopen hier parelhoenders los.

Fietspad aflopen. Aan het einde staat de grenspaal en zijn we in Duitsland. Deze overgang werd vroeger veel gebruikt als smokkelroute.

Na het oversteken van de verharde weg wordt door een oranje klaphek de wouden van het Reichswald betreden.

Daarna gaat U meteen rechts het pad. Pad langs hek blijven volgen.

U ziet hier veel gewroet van wilde zwijnen en modderbaden.

Ik spreek hier bewust over wouden, in de plaats van bossen, want deze indruk maken de onafzienbare dichte naald- en loofbomen iedere keer weer op mij. Delen van dit woud hebben nog de oerstructuur van het eeuwen oude Ketelwald wat hier vroeger heeft gelegen en, waar het hedendaagse Reichswald een restant van is.

Op de kruising gaat u linksaf een wat smaller pad in tussen de varens door.

Vroeger heette dit bos het ketelwald

Die naam kan te maken hebben met de betekenis van 'ketel' als vruchtbare laagte, maar ook met de Keltische term ketila (wat 'vee' of 'runderen' betekent, vergelijk het Engelse cattle). Deze laatste betekenis zou niet onlogisch zijn omdat de meeste bossen in de Middeleeuwen (maar ook in de tijd daarna) als weidebossen dienden.

U blijft het Pad volgen tot aan T-splitsing en dan linksaf het brede pad op.

Wanneer U naar links kijkt kunt u zien dat momenteel het bos tevens fungeert als productiebos.

Aan het einde van de weg linksaf de semi-verharde weg op u ziet de oranje poort al.

In de Romeinse tijd was dit ook al een belangrijk bos. Het bos bestond toen al uit eiken en beuken. Het hout werd gebruikte voor bouw materiaal en brandstofvoorzieningen. Het bos was voor de Romeinen een heilige plek. Er mocht hier toen niet gevochten worden.

Wel is hier veel gevochten in beide wereldoorlogen. Rechts voor de oranje poort ziet u nog de loopgraven van 1^{ste} wereldoorlog en na de 2^{de} wereldoorlog was alles platgebrand en is dit bos weer opnieuw aangeplant.

Door de poort weg oversteken, fietspad aflopen.

Links de hogewaldseweg in en dan links het erf op bij de Fam Grutters.